

Welzalg is de sterveling
Die nooit op kwade wegen ging...

G. G.



BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

Arthur Van de Mergel

weduwnaar van mevrouw Zoë D'HOSE,
geboren te Nederbrakel de 8 november 1875 en
er overleden de 8 november 1956.

Voorzien van de laatste h. Sakramenten.

Deze tachtigjarige oude man was een van die goede en brave kristenen die in alle eenvoud ronduit en rechtuit, zonder menselijk opzicht verkleefd bleef aan onze heilige godsdienst en onze moeder de H. Kerk. Voor zijn dierbaar gezin was hij de bezorgde en toegewijde huisvader, die alles gaf wat hij kon om zijn kinderen steeds hoger te brengen. Welke schone voorbeelden van godvrezenheid en plichtsbesef gaf hij hun niet! Hun leven lang zullen zij met eerbied en weemoed terugdenken aan hem, omdat zij beseffen hoe dankbaar zij hem moeten zijn. En wij maken de woorden van St.-Augustinus tot de onze: « Wij hebben hem steeds bemind, vergeten wij hem niet; verlaten wij hem niet vooraleer wij hem door onze gebeden hebben gebracht in het Hemels Vaderhuis ». (Confess.)

Dierbare kinderen en kleinkinderen, van harte dank ik U voor de liefdevolle zorgen waarmee gij mij hebt omringd. Dat God het U lone. Ik ga nu moeder vervoegen en samen van uit de Hemel zullen we verder voor u zorgen bij O.L. Heer door onze voorspraak. Vaart allen wel hier op aarde in eer en deugd en tot een blij wederzien in de Hemel.

Goedertieren Jezus, geef hem de eeuwige rust.
De 4 akten voor de overledene.



De families VAN DE MERGEL, D'HOSE,
SPITAELS en VAN NIEUWENHOVE,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.