

*Dit is haar hele leven geweest :  
bezorgd zijn en bekommerd ..... om anderen.*



Dankbare herinnering aan

Mevrouw  
**CELINE VAN DE MERGEL**

weduwe van Germain MAHIEU  
echtgenote van Marcel VAN LAUWE

*geboren te Nederbrakel op 31 januari 1918  
en godvruchtig overleden te Ronse  
op 5 december 1990.*

*Begeleid door het Sacrament der Zieken.*

Afscheid van Lientje,

In het najaar van ons leven hebben we mekaar «gevonden».

Uit eigen ervaring wisten we beiden hoe broos dit leven vaak is...

Maar voor ons zou het anders zijn : voor jou en voor mij waren nog gouden jaren weggelegd. Dachten we !

Amper drie jaar heeft ons schoon geluk geduurd. Dan werd ik ziek. Maandenlang heb je me als een ingoed verpleegsterke met je liefdevolle zorgen gekoesterd. Familie en vriend kunnen getuigen wat voor dapper vrouwke je toen was...

Ik werd beter, maar net op dat moment sloeg de ziekte bij jou toe : koel, meedogenloos, brutaal. Toen je voelde hoe ongelijk de strijd verliep, heb je zelf dag en uur bepaald van je opneming in het ziekenhuis : «Vandaag ga ik naar Ronse ! Bel mijn dokter !» Met deze eenvoudige woorden, Lientje, nam je als het ware afscheid, afscheid van je dierbaren, afscheid van het leven waaraan je zo verkleefd was. Voortaan zou je wereld... die van kamer 287 zijn. En weer waren familie en vriend de stille getuigen, van je grenzeloze moed ditmaal, en van je rotsvast geloof in je genezing. Maar de dood is onverbiddelijk, Lientje, en maaide je uit ons midden weg. Vandaag zijn we met z' n allen samen om afscheid van jou te nemen, afscheid... voor goed.

Diep buig ik mijn hoofd, opdat niemand mijn betraande ogen zou zien als ik je toefluister : «Dank je, lieve Lientje, dank je duizend en nog eens duizend keren voor alles wat je in het najaar van mijn leven voor mij geweest bent.»

Dag lieverd !

Je «Zoeteker».

De familie dankt U voor

uw medeleven

uw gebed

uw blijven van sympathie.