

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

†

Bid voor de zielrust van  
DE HEER

### **Cyriel VAN DE MERGEL**

**echtgenoot van Mevrouw Louise  
WALRAEVENS,**

geboren te Nederbrakel op 24 september 1902 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 24 oktober 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Heer, bij het heengaan van onze dierbare overledene uit dit aardse leven, willen wij, met eerbied en genegenheid, onze dank uitspreken voor alles wat hij in ons leven betekent heeft. De zorg en de toewijding voor zijn gezin moge als een lichtend voorbeeld blijven voortleven in zijn kinderen en kleinkinderen.

Heer, zwaar getekend door innerlijk lijden, heeft hij toch nooit geklaagd om ons leed te besparen. Wil

hem belonen voor al het goede dat hij in zijn leven heeft gedaan.

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, niemand verlaat graag dezijsen met wie hij lief en leed heeft gedeeld. Maar onderworpen aan Gods H. Wil, is scheiding slechts kortstondig. Dankbaar om Uw liefde en zorgen zal ik met U verbonden blijven in vertroostend gebed.

Goede familie en vrienden, gunt mij in vrome herdenking de daadwerkelijke steun van Uw gebed.

Moge de engelen hem in het paradijs opnemen, en de heiligen hem er verwelkomen.

De families VAN DE MERGEL,  
OLIVIER, WALRAEVENS, DE NEVE,

**danken U voor Uw oprechte  
deelneming.**

Uitg. Raf Vandergeynst, Everbeek