

Bij de Heer is barmhartigheid en overvloedige
verlossing. (Ps. 79, 9)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Delphina Van de Mergel

geboren te Elst de 17 mei 1865 en er
godvruchtig overleden de 3 september 1959,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart.

De dood is niet het einde van ons
bestaan, maar slechts het einde van dit
leven, waardoor dit leven in een beter
wordt omgewisseld. (H. Ambrosius)

De dierbre overledene was een een-
voudig en gedienschtig mens, vriendelijk
en goedhartig voor iedereen.

Beproevingen bleven haar niet ge-
spaard, maar met betrouwen op de
Goddelijke Voorzienigheid heeft zij de-
ze aanvaard en de zware last die op
haar schouders drukte heeft zij met
kloekmoedigheid gedragen.

In haar oude dagen vond zij haar
grootste troost in het bidden van haar
rozenkrans, daarom zal zij ook Maria's
gunst genieten en mogen rekenen op
haar voorspraak bij de Heer.

Beminde kinderen, kleinkinderen en
familie, gij weet hoe ik U allen heb lief
gehad, vergeet mijn zuchten en mijn

zorgen niet ; blijft trouw aan uw geloof
en bidt voor mij, dan zien we elkander
eens terug hierboven.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)



De families VAN DE MERGEL en

LOTERMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst