

Jesus, Maria, Jozef, dat mijn ziel bij U in vrede ruste.



## Bid voor de Zielerust

van

### EMIEL VAN DE MERGEL

weduwnaar van

#### ODILE PROVOST

geboren te Nederbrakel den 15 November 1882, en er godvruchtig overleden den 16 November 1948, Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



De dierbare aflijvige was een brave man die bemind werd in zijn gezin en die veel vrienden telde bij zijn medemenschen, omdat hij een goede huisvader was, zachtmoedig en vredelievend van karakter eenvoudig en rechtvaardig in handel en wandel met iedereen. In 't bijzonder was hij steeds bezorgd met het welzijn van zijn gezin. Ook mocht hij op zijn lijdensbed de zoete troost smaken te zien hoe innig allen van hem hielden en hoe teeder zij hem verzorgden.

Mijn dierbare kinderen, mijn afsterven zal voor U een zware beproeving zijn want nu moet ge uw beider ouders missen : moeders afsterven staat nog diep in uw bedroefd hart geprent en nu staat ge gansch alleen. Doch vertrouwt op de Goddelijke Voorzienigheid. Zoekt uwen troost niet bij de menschen maar bij Onze Lieve Heer, Daarom leeft christelijk en deugdzaam. Bidt veel voor uw ouders vooral des Zondags in de H. Mis, blijft ook eensgezind zoo zult gij welvaren en Godes zegen zal op U allen rusten. Tot weerziens bij God in eeuwige blijdschap.

De 4 akten a. u. b. voor den overleden.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt

Mijnheer Léon VAN DE MERGEL,  
Mijnheer Roger VAN DE MERGEL,  
Mijnheer en Mevrouw Florent FAINGNAERT-VAN DE  
MERGEL en zoon Emilien ;  
De Familien VAN DE MERGEL-PROVOST ;

BEDANKEN U voor de blijken van deelneming  
in den rouw die hun komt te treffen.