

Uw naam staat geschreven
in de palm van Zijn hand!



In Gods Vaderhanden en in uw gebed
wordt aanbevolen de ziel van

DE HEER

Felix VAN DE MERGEL

zoon van **Achiel en Rachel**
VAN DE MERGEL(+) - **BIEBUYCK**,

geboren te Zegelsem op 17 februari 1936
en overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis
te Zottegem op 20 september 1990,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Priester Gezelle zei: de mens weet vandage
niet, wat morgen hem zal brengen, noch hoe,
noch waar de dood hem in de weg zal springen.

De bijbel zegt: "Het staat vast, de mens moet
sterven". "Gedenk o mens dat gij tot stof en
as zult wederkeren". Op deze dag werd de
overledene en wij allen voorbereid door Gods
genadigheid.

Zware perioden in zijn leven heeft hij zeker
meegemaakt, en toch hield hij van moeder en
familie. Ook heeft hij zijn gebreken gekend, zoals
trouwens iedere mens. Hoeveel innerlijke strijd
heeft een mens door te maken, ongezien en
ongeweten.

De Heer alleen kent onze inspanningen. Hij weet
alle goed te belonen, elke goede wil wordt door
Hem gewaardeerd. Wij zien slechts het uiterlijk
gedrag, en daarom is ons oordeel over mensen
altijd verkeerd en onvolledig. "God alleen peilt
de diepten van een mensenhart en doorgrondt
"hart en nieren" vinden wij in het Oud-
Testament.

Heer, we danken U voor alles wat we in Felix
mochten bewonderen, zijn werkkraft, zijn ge-
negenheid en jovialiteit. We bidden vertrouwvol
tot God en brengen Hem het mooiste offer voor
Felix wat in onze handen is gegeven: de
offerande, Kristus in de H. Mis.

Wil hem in liefde ontvangen, en hem vergeven
voor zijn tekortkomingen.

Wij bewaren hem in onze herinnering en wij
noemen hem in ons gebed.

Het leven gaat verder, daarom willen wij broeder-
lijk bidden voor hen die moeten leven met een
lege plaats, moeder, zuster, broer en familie.

Beste familie en vrienden, vaart wel en bidden
we voor elkaar tot op de dag dat we allen
samenzijn bij de Heer.

Geef hem, Heer de eeuwige rust.

H. Maria Hemelse Moeder, bid voor ons.

De families

VAN DE MERGEL - BIEBUYCK,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis:

zondag 7 oktober 1990 om 10.30 uur.

Rouwleiding Am. MARROYEN, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel