

*"Wie leeft in geloof in Mij  
zal in eeuwigheid niet sterven."*



VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Francies, Achiel  
VAN DE MERGEL**

echtgenoot van Mevrouw  
Ghislaine TRONCQUO

geboren te Michelbeke op 20 september 1925  
en godvruchtig overleden in het  
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 10 september 1996,  
gesterkt door het sakrament  
van de ziekenzalving.

De families :

**VAN DE MERGEL - TRONCQUO  
MEERSCHAUT - D'HAEEZ**

danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis : vrijdag 27 september 1996 om 18.30 uur.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel

Met tranen in de ogen nemen wij afscheid van deze gelovige en graag geziene echtgenoot, vader en grootvader. Frans was een door en door goede en zachte man, die samen met zijn echtgenote, zijn beste krachten gaf aan de uitbouw van een mooi gezin. Naast zijn echtgenote waren zijn kinderen en kleinkinderen zijn vreugde en trots. Frans was begaan met hun dagelijkse kleine en grote zorgen en deelde in hun geluk en vreugden. Hij stond steeds klaar om hen op te vangen en te begeleiden, want het hoogste doel was het geluk van zijn gezin. Schoon was zijn leven omdat hij mocht terugblikken op een leven van zorgen en werk, van liefde en toewijding, van edelmoedigheid en opoffering. Frans kon heerlijk genieten van de zovele uren die hij in zijn groententuin heeft doorgebracht. Hij had ook interesse voor het sportgebeuren. Hij was namelijk een trouwe supporter van F.C.Brakel. Iedere zondag was Frans op post om de ploeg te steunen totdat hij niet meer kon.

De laatste maanden heeft hij veel geleden en met een uitzonderlijk geduld heeft Frans zijn zwaar lijden gedragen. Zonder een woord van afscheid te kunnen nemen is hij van ons heengegaan. Zijn dood werd voor hem een echte bevrijding uit zijn lijden. Hij heeft ook het geluk mogen kennen dat hij gedurende zijn ziek-zijn omringd werd door zijn familie die hem de beste zorgen gegeven hebben van liefde en genegenheid.

Heer God, neem Frans nu op in Uw hemelse vreugde, van waaruit wij met hem verbonden blijven. Ons gebed zal de liefdeband sterk houden. Geef vooral sterkte aan zijn vrouw en ook aan de kinderen en kleinkinderen die vader en pepe hard zullen missen.