

DAT HIJ RUSTE IN VREDE



TOT VROOM AANDENKEN VAN  
MIJNHEER

**Germain VAN DE MERGEL**

echtgenoot van mevrouw  
**Maria VAN DER BRACHT**

geboren te Elst op 8 september 1900 en overleden te Overboelare op 26 mei 1969, tijdig bediend met de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Alhoewel ziek, is het toch nog vlug gegaan, de laatste levensdagen.

Leven en sterven is zo wonder, de overgang van het tijdelijke naar het eeuwige zo belangrijk.

Laat ook dit sterven voor ons een les zijn : alles vergaat, alleen het eeuwige blijft !

Gelukkig dan ook de mens, die het in zijn leven zo aanstelt, zoals hij in het uur van de dood wenst gevonden te worden.

Daarom waakt en bidt, want gij kent noch dag, noch uur.

Dierbare echtgenote, kinderen en familieleden, ook voor mij is het uur van scheiden gekomen. Buigen wij voor Gods H. Wil en aanvaarden wij ook dit kruis. Ik dank u dan ook voor Uw geduldige en toegewijde zorgen en blijft mij trouw in uw gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families VAN DE MERGEL, VAN DER BRACHT, VAN WIJMEERSCH en VAN DE VELDE,

zeer gevoelig voor Uw bliken van kristelijke deelneming, danken U van harte.

Van der Stichelen - koster — Elst.