



Heer, geef uw Eeuwige Rust aan uw dienaar

MIJNHEER

Hector-Eugeen Van De Mergel

Echtgenoot van Mevrouw

Euphrasie UITTERHAEGEN

geboren te Nederbrakel, op 2 oktober 1896 en
er onverwacht overleden, op 12 september 1967,
gezalfd met het H. Oliesel

Nu is de tijd van eeuwige rust gekomen voor de goede echtgenoot en vader, zoals ieder hem kende en waardeerde. Hij, die jarenlang het hardste en zwaarste werk deed en zichzelf geen rust gunde, omdat hij wilde dat zijn gezin welvarend zou zijn. Die grote opdracht heeft hij trouw vervuld. Nu hadden alle kinderen hun weg door het leven gevonden en, samen met moeder, mocht hij zich verheugen over hun geluk, elk in zijn gezin. Allen hoopten nog vele jaren naar het gezellige huis te komen, waar hen een wijze vader en een gelukkige moeder zouden wachten. Onverwacht echter heeft de Heer van leven en dood ingegrepen om voor vader een nieuw Leven en een nieuw Geluk te bereiden, waar hij ons opnieuw vóór gaat, zoals hij ons altijd is vóór gegaan in het leven.

Voor ons zal de plaats thuis open blijven, waar vader moest zijn, maar wij geloven in zijn geluk en wij danken hem voor het vele gekende en ongekende dat hij voor ons heeft gedaan.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, gij waart alles voor mij en bij u was het goed te zijn. Nu ben ik bij de Heer, waar alles volmaakt goed is. Moogt gij voor elkaar en vooral voor moeder goed blijven en, rond haar in-nig verenigd, geloven in mijn geluk van nu, dat ook eenmaal dat van ons allen zal zijn.



De families VAN DE MERGEL, OLIVIER,
UITTERHAEGEN en DE CLERCO,

danken U oprecht voor uw kristelijke deel-neming en blijken van medevoelen.

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel