

Geloofd zij Jezus Christus.



TOT VROOM AANDENKEN

VAN MEVROUW

IRMA VAN DE MERGEL

weduwe van Mijnheer

HENRI DE PESSEMIER

geboren te Elst de 7 september 1882 en overleden te Zegelsem de 2 december 1970, tijdig bediend met de HH. Sakramenten.

Lid van de Boerinnenbond.

—

In deugd en godsvrucht opgevoed, is zij tot het einde van haar leven goed en kristelijk gebleven. Haar hoge ouderdom getuigt van grote lichaamskracht en van bewonderenswaardige regelmatigheid en innerlijke vroomheid, waarmee deze brave moeder trouw haar levenstaak heeft volbracht. Met liefde en toewijding heeft zij gewerkt en gezorgd voor echtgenoot en kinderen.

Het lijden bleef haar niet gespaard en toch wist zij kleine en grote offers kristelijk en gelaten te dragen.

De dierbare overledene mocht zeker met een kalm en gerust gemoed de eeuwigheid ingaan.

God, die vaderlijk en wijs, de duur van onze levensloop heeft vastgesteld, heeft zijn trouwe dienaar, nadat zij met volle verstand en godsvrucht de HH. Sakramenten

had ontvangen, uit deze vergankelijke wereld weggenomen.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik dank U voor uw liefdevolle zorgen. Wilt nu in elkander moeder gaarne zien en zoekt uw geluk in de werkzaamheid en het gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier akten bidden.

—

Mijnheer en Mevrouw Remy DE GEYTER-DE PESSEMIER,

Mijnheer en Mevrouw Louis DE PESSEMIER-MANSSENS,

Jongeheer Marc DE GEYTER,

Jongeheer Luc DE GEYTER,

Jongejuffer Rita DE GEYTER,

Mejuffer Christine DE PESSEMIER en verloofde.

De families VAN DE MERGEL, DE PESSEMIER, DE VOS en ROMAN,

danken U oprecht voor de blijken van deelneming betoond in hun diepe rouw.