

+

Heer, ontvang in genade en vrede de ziel van uw dienaar

DE HEER

JAN-BAPTIST VANDEMERGEL

geboren te Opbrakel op 1 juli 1910 en er overleden op 16 oktober 1984, begeleid door de gebeden van de H. Kerk. Oudstrijder in de oorlog 1940-1945.

Zo worden mensen oud : in de herfsttijd van het leven ; zoals de bladeren kleuren, zoals de jaren door, alle gewassen rijpen, zoals schemerend de zon verdwijnt...

Zo worden mensen eenzaam, stil en oud... De krachten van mijn leven zijn uitgeput, mijn ballingschap is ten einde, één voor één zijn mijn broers en zusters mij voorgedaan. In de ogen van God was ook mijn taak hier volbracht.

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij gestorven : rustig, eenvoudig, eenzaam, tevreden in zijn huisje.

Jan-Baptist was voor ieder die hem kende een doorgoede en brave man, diep godsdienstig van thuis uit, altijd vriendelijk en behulpzaam voor iedereen. Temidden van de schone natuur stond zijn huisje en zijn tuintje waar hij vele jaren gelukkig met zijn broer alleen heeft doorgebracht.

Zalig de eenvoudigen van hart,
Zalig de armen van geest, want hen behoort het Rijk der hemelen.

« Kom nu goede en getrouwe dienaar en treed binnen in de vreugde van de verrezen Heer, voor altijd ».

Aan al mijn naastbestaanden, familie en vrienden oprechte dank voor alles.

Namis op woensdag 14 november te 19 u.

De families VANDEMERGEL-ROUSSEAU,

danken U oprecht voor uw blijken van deelneming in hun rouw.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel