



In de hoop op een weerzien bij de komst van de Heer nemen wij afscheid in gebed en in de eucharistieviering van

DE HEER

## **Jozef, Oscar VANDEMERGEL**

weduwnaar van Mevrouw

**Sidonie VAN DER SCHUEREN,**

geboren te Oprakel op 23 augustus 1901 en  
kristelijk overleden in de kliniek alhier  
op 6 april 1975.

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

In dit H. Jaar van verzoening en vernieuwing beleven wij in die hoopvolle en vreugdevolle sfeer van het Paaswonder het leven van Jezus mee. Wij nemen deel aan Zijn sterven, verrijzen en opstaan uit de doden. Zo viëren wij de bekroning van het leven, bij de overgang van dit tijdelijk leven naar het eeuwig leven : « Al het oude is nu voorgoed voorbij en wij treden binnen in de vreugde en het feest van de verrezen Heer die alles nieuw maakt ».

In die vernieuwende schone Paasdagen is Oscar van ons heengegaan als een kristen mens, rechtschapen en goed voor zijn medemens, vol eenvoud, joviaal, gediensig en

oprecht van inborst. Hij is op zoek gegaan naar de verrezen Kristus, want geheel zijn leven is een voorbereiding geweest op de grote ontmoeting met de Heer.

Zalig de eenvoudigen van hart, zo sprak de Heer en hij nodigde alle mensen uit tot die nederige en liefdevolle verhouding met elkaar, wars van alle uiterlijk vertoon en bezit. « Kom nu goede en getrouwe dienaar en treed binnen in de vreugde van het Koninkrijk dat U bereid is ».

Mijn geliefde familie, mijn afscheid is onverwacht en kort geweest, ik dank U allen en voor alles waarmede wij elkaar hebben kunnen dienen. God zegene en beware U allen tot wij ons in een blij wederzien mogen verheugen in de blijvende Paasvreugde, de overgang van de dood naar het eeuwig leven.

**Namis : op 20 april 1975 om 10 uur.**

De families VANDEMERGEL, ROUSSEAU,  
VAN DER SCHUEREN, LAUWERS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Uitg. S. Gijssels, Oprakel