



Als kind van God is ingetreden in het huis
van de Vader

DE HEER

**Kamiel - Gustaaf
VAN DE MERGEL**

echtgenoot van Mevrouw

Rachel DE SMET,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op
10 januari 1903 en godvruchtig in de Heer
ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te
Brakel-Opbrakel op 20 november 1974,
gesterkt door de troostmiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Voor onze goede echtgenoot en vader is
het einde gekomen van zijn aardse leven en
tegelijk van zijn aardse lijden om voor goed
te delen in het Hemels Geluk, dat God
heeft bereid voor diegenen die Hij lief heeft
als zijn kinderen.

Zijn leven was gevuld met harde werk-
zaamheid en plichtsgetrouwe zorg voor de
zijnen.

In zijn trouw geloof en zijn vaderlijke lief-
de vond hij de kracht om het zwaarste werk
en veel lijden te dragen. Veel offers heeft
hij zich getroost om zijn familie te helpen
en nu werd hem het grootste offer gevraagd ;
zijn geliefden te verlaten.

Dankbaar voor de goede zorgen en de on-
vermoebare bijstand van zijn echtgenote, zijn
dochter en zijn kleinkinderen, is hij ons
voorgegaan naar de plaats, waar geen pijn
en geen lijden meer zijn.

Daar zullen wij hem en elkaar eens terug
zien in de Vreugde van God, die geen einde
zal nemen.

De families VAN DE MERGEL, DE SMET,
VAN DER STICHELEN, CABO,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel