



In volle bewustzijn,
met de handen in gebedshouding,
is in dankbaarheid
voor alles wat hij van God
en zijn medemensen gekregen heeft,
van ons heengegaan :

DE HEER

Luc VAN DE MERGEL

geboren te Nederbrakel op 19 april 1916
en godvruchtig overleden te Brakel
op 11 mei 1985.

Werkend lid Heemkundige Kring Triverius.

Vaarwel! In 't ander leven
zal God u loon naar werken geven,
terwijl wij hier nog lange jaren
't geheugen van uw deugd bewaren.
Zo gij waart zijnder weinig heden :
zo vol van ere en dienstbaarheden.
Zo diendet gij, en, vriend van allen,
zo zijt gij ons en elk ontvallen!
Vaarwel, nog eens! En, moge 't wezen
dat wij u zien verblijd nadezen,
waar God eens zal aan groot en klennen
Zichzelf als hoogste loon verlenen.
(G. Gezelle)

De families VAN DE MERGEL,
VAN CAUWENBERGE,
danken U voor de blijken van kristelijk
medeleven.

Begravenissen Raoul - Marktplein, Brakel
Drukk. L. De Ruyver - Brakel