



Gedenkt met een vroom gebed
de Heer

Marcel VAN DE MERGEL

echtgenoot van Germaine Limpens,

geboren te Nederbrakel op 4 april
1908 en rustig overleden thuis
op 7 augustus 1979,
gesterkt door Kristus in Zijn
HH. Sakramenten.

De families Van de Mergel, D'Hose,
Limpens, Coesens,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van deelneming in de rouw die
hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel

Kortstondig, zwak en kwetsbaar is
het leven van elke mens. Allen zijn
wij besmet door schuld en gebroken-
heid. Onze dagen zijn als gras dat
gemaaid wordt vóór de hooitijd ge-
komen is. Tussen wieg en graf be-
wogen zich onze luttele jaren. Een
wind die voorbij waait en ons leven
is weg en voorbij. Ons jagen naar
aanzien, macht en succes verstomt
en verstilt als aftakeling en dood
verschijnen. Alleen de sprankeltjes
zelveleze liefde die we uitzaaiden in
onze beste levensmomenten hebben
eeuwigheidswaarde en staan opge-
schreven in het boek van het leven.

Liefste familie en toegewijde vrien-
den vaarwel want ieder afscheid hier
beneden is een weerzien in de eeu-
wigheid.