



TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

**Maria - Alida - Hermina
VAN DE MERGEL**

weduwe van de Heer

Charles - Remi DUTRANOIX,

geboren te Oprakel op 30 december 1900 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde

op 7 juni 1977,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de Gepensioneerden en
van de Confrerie van de H. Cornelius.

Alida heeft haar eenvoudige, schone ziel
aan O.-L.-Heer teruggeschonken als de vol-
einding van haar verdienstelijke levenswan-
del. Zij heeft haar huishouding beredderd zo-
lang zij kon. Het heengaan van haar man,
vijf jaar geleden bracht haar tot verdere ver-
eenzaming. Zij vond echter steeds een toe-
vlucht bij haar kinderen, ook al hield ze
van haar eigen huisje, hoe goed ze het bij
haar kinderen ook had. Verzwakt door de
ouderdom, werd ze bovendien beproefd door
een kwaal die al haar krachten wegnam.
Ook dan heeft ze berustend haar lot in de
handen van God gelegd. Doorheen de pijn

van haar heengaan leeft in ons hart een in-
nige dankbaarheid voor wat ze als moeder
voor ons is geweest.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, wat zou
ik U kunnen schenken voor al wat gij deedt
om mijn oude dag aangenaam te maken.
Moge de Heer U lonen en mogen uw kinderen
dezelfde ouderliefde aan U besteden, die uw
vader en ik van U ervaren mochten. Vergeet
mij niet in uw gebeden en H. Mis.

Dierbare familie, geburen en kennissen,
hebt dank voor uw bezorgdheid en genegen-
heid.

Lieve zusters, verpleegsters en dokters,
hebt dank voor uw toewijding.

Bidt allen voor mij... ik doe het ook voor
U.

De families VAN DE MERGEL, DUTRANOIX,
VERCLEYEN, VAN DER POEST,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel