

Men moet zich optmoedig onderwerpen aan de schikkingen van den Heer, hoe streng en bedroevend zij ook zijn mogen, omdat Hij oneindig wijs is en vol goedheid voor ons.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Louisa Van de Mergel
ech genote van

Mijnheer Victor Van Mello

geboren te Ophasselt den 3 Juli 1886 en er godvruchtig overleden den 29 Maart 1950,
versterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden

De weg der waarheid heb ik verkozen, uw geboden heb ik niet vergeten; ik heb mijn voeten afgekeerd van alle kwaad om uw woord te onderhouden; laat nu, O Heer, uw barmhartigheid over mij nederdalen. Ps 16,32

Pijnlijke smarten en droeve dagen van lijden zijn haar erfdeel geweest op aarde, met veel verdueligheid heeft zij deze uit liefde tot God verdragen, wel wetende dat het lijden dezer aarde den mens tot de glorie des Hemels leidt. H.Gregorius

Vaari wel, Beminde Echtgenoot, gij kent mijne liefde tot u, blijf me ook beminnen. Vaartwel, lieve kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten. God heeft mij, zo vroeg en zo schielijk, tot Hem geroepen, wanneer ik nog hoopte voor u te zorgen. Dat zijn H. Wil geschiede. Bemint uw vader al de

dagen van uw leven, dient en bemint God en weest mijne ziel in uwe gebeden indachtig.

Genadige Jezus, geej hare ziel de eeuwige rust;
(300 dagen afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid (300 af)



De Families Van De Mergel ;

Van Mello ;

Vroolijk ;

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het over-
lijden van hun dierbare afgestor-
vene

DANKEN U

Uitgever Fr. De Vos, Ophasselt