

Om God heeft zij gewerkt  
Met God heeft zij geleden  
Op God heeft zij gehoopt  
Tot God heeft zij gebeden.



Dit weze een vroom aandenken aan

## MEVROUW

### **Maria Magdalena VAN DE MERGEL**

weduwe van de Heer Jean-Baptist MINCKE

Geboren te Elst op 7 augustus 1902 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. St. Elisabeth  
te Zottegem op 25 februari 1991, gesterkt door  
het H. Sakrament der zieken.

De dierbare overledene die wij betreuren was een goede moeder en een zorgvuldige huisvrouw, die haar kinderen voorging op de weg der deugd, zij diende God en leefde voor haar gezin. Want heel haar leven was gebouwd op een diep onwankelbaar geloof en ze werd aangewakkerd door het gebed. Zij hield van haar kerk, ze kende haar plaats, tot zolang ze kon, stapte ze moedig op naar de kerk. Dan... is ze achtergebleven. Maar zij zou thuis nog veel meer bidden, aan die oude pater-noster.

Een schoon leven, niet naar de maatstaf van de wereld, maar naar die van het geloof. Als een goede moeder heeft ze door haar voorbeeld, haar kin-

deren zorg en arbeid ingeprent en schonk hun een opvoeding rijk aan eerlijkheid en deugd. Het was dan ook voor allen die haar kenden een vreugde dat zij zo een lang leven begunstigd werd. Nu is moeder heengegaan, teruggeroepen door de Heer van het leven. De werkende en biddende handen liggen nu roerloos samengevouwen in een eenvoudig gebed.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik ben tevreden over u, omdat gij voor mij zo goed waart, en alles deed wat mogelijk was om thuis te blijven, verschillende jaren, ondanks mijn ziekte en ouderdom. Ik wens u het beste, moge God u verder zegenen. Hier past geen droefheid of hopeloosheid maar dankbaarheid. Er is een tijd van komen en van gaan. Ik heb mijn tijd gehad. God gaf ons vele jaren van gelukkig samenzijn. Goede familie en geburen, dank voor uw vriendschap. Zoals O.L.Vrouw, wiens naam u draagt hebt gij ook willen bidden en werken. Zeker heeft zij u ook binnengeleid in het Rijk van haar zoon. Maria is de Moeder van Gods zoon. In dit geloof heb ik geleefd en sterf ik gerust.

H. Hart van Jezus ik stel mijn vertrouwen op U!

Uw gebeden en medeleven waren voor ons een ware steun en troost, daarvoor danken U oprecht de familie

Marcel en Georgette Van Oortegem-Mincke  
André en Yvette Mincke-Morre

De namis zal opgedragen worden op zondag  
24 maart 1991 om 10.30 uur.

Rouwcenter pvba Funeralia, Noordlaan 81 - Zwalm