



Op de benauwende vragen van lijden en dood
weet geen mens een antwoord.

In het licht van ons geloof in de verrezen Heer
Jezus Christus weten wij dat

MEVROUW

MARIE VAN DE MERGEL

weduwe van Mijnheer

T H E O D U L E B O U S S A R T

nu Gods volmaakt geluk beleeft in eeuwige liefde,
sinds op dinsdagnamiddag 22 februari 1966 haar
tijdelijk lichaam stierf. Zij was toen 83 jaar.

In haar laatste ziekte genoot zij de troostmid-
delen van Onze Moeder de H. Kerk.

Het is maar redelijk, dat wij U altijd dank
zeggen, Heer, ook in deze droevige omstandigheid
van het afsterven van onze geliefde moeder.

Wij weten immers dat wij aan haar voorbeeld
en opvoeding veel te danken hebben. Haar zin
voor huiselijkheid bezorgde ons veel gelukkige
momenten. Haar woning was haar heiligdom en
een andere ontspanning dan de vreugde van de
plichtsbetrachting heeft zij niet gezocht. Het huis
dat zij bewoonde was voor ons altijd een veilige
thuishaven.

Haar laatste kruis, de ziekte, heeft ze met
grote edelmoedigheid en sterk godsbetrouwen uit
Gods vaderhanden aanvaard. Rond haar ziekbed
werden wij getroffen door haar voorbeeld van
gelatenheid en huiselijke gemoedelijkheid.

Moeder is nu niet meer thuis ; zij is rustig
heengegaan naar het eeuwig Tehuis van God.

Het is winter, maar de zon van de oneindige
dag is aangebroken.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.



De families VAN DE MERGEL, BOUSSART,
FAIGNAERT en JOURQUIN,

zeer gevoelig voor Uw bliken van
kristelijke deelneming danken U van
harte.

Druk. J. De Vleeschouwer Neerstr.41 Nederbrakel