

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Mathilde VAN DE MERGEL

weduwe van Mijnheer

CHARLES-LOUIS VAN OYCKE

geboren te Nederbrakel, de 1 October 1882, en er
zeer godvruchtig overleden de 20 Mei 1952

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart en
van de Orde van St. Franciscus.

Ik kom tot U, o Heer, want «bij U is barmhartig-
heid en overvloedige verlossing»

Deze brave en godsdienstige vrouw mocht roe-
men op de liefde, op de dankbare genegenheid van
haar omgeving en op de achting van haar mede-
mensen.

Een kristen, die heilig tracht te leven, regelmatig
bidt, biecht en communiceert, die Maria en St. Jo-
zef, de patroon van de zalige dood, dagelijks aan-
roept, zal niet in zijn hoop beschaamd worden.

Schoon was haar leven; schoon was haar sterven.
Zij stichtte door haar verdueligheid, door haar
diepe Godsvrucht, door haar vast betrouwen.

Mijn Heer en mijn God, ik aanbid en bemin in uw
dood uw oneindige liefde, en ik offer U de mijne
op, met al zijn angsten, pijnen en smarten, als hos-
tie van liefde.

Vertrek dan, o kristelijke ziel, heden weze uw
plaats in de vrede en het heilige Sion worde uw
rustoord. (off. der overl.)

Beminde Kinderen, dierbare familieleden en
vrienden, ik moet U verlaten; weest moedig in de
beproeving; de goede Gcd heeft er over beslist.
Onze blijvende liefde weze U een zoete troost.
Nooit vergeet ik hoe gij mij altijd edelmoedig bij-
stond. In het gebed zult gij zalvende troost vinden
en ik overvloedige lakenis. God zegene en be-
ware U.

Jesus, Maria, Jozef, dat mij u ziel met U in vrede
ruste. Amen.

Heer en Mevrouw Marcel VAN OYCKE-
VAN ACHTER en kinderen Gilberte en
Lucie.

De familiën VAN DE MERGEL, VAN
OYCKE, SPITAEELS, DE COUVREUR.

Danken U van harte voor Uw welge-
meende deelneming en gebeden.

Dr. J. De Vleeschouwer. Neerstr. Ncd.