

In de schaduw van het Kruis wil ik rusten en hopen.
(H. Ephrem)



Bid voor de ziel

van

PHILIEP VAN DE MERGEL

zoon van wijlen

Charles-Louis en Marie SPITAELS

geboren te Nederbrakel de 17 Februari 1877
en er onvoorziens overleden de 5 April 1950,
Gezalfd met het H. Oliesel.



Men sterft niet een onvoorziene dood, wanneer men in de vrees des Heren leeft en steeds de dood voor ogen heeft. Immers men moet niet de onvoorziene maar wel de onvoorberede dood vrezen.

De dierbare overledene stierf wel onvoorziens' maar niet onvoorbered, Enkele maanden geleden had hij de H. H. Rechten ontvangen en zich voorbereid om zalig te sterven. Dat was voor hem een waarschuwing geweest, dat ook voor hem het einde naderde en toen zei hij: nu ik met mijn een voet reeds in 't grafsta, vraag ik O. L. Heer vergiffenis: hij dacht op zijn uitersten... en hij beoefende de deugd!

O mens denk dikwijls aan uw uitersten en gij zult in der eeuwigheid niet meer zondigen, uw leven is kort, de eeuwigheid altijddurend; enkel één zaak is van belang: uw ziel zalig te maken den Hemel te winnen. Terwijl het dus nog tijd is doet het goede dat gij kunt, vergader U schatten voor het eeuwig leven.

Dierbare Familieleden, hebt dank voor uw liefdevolle zorgen, waardoor gij mijn ouden dag zo aan-

genaam hebt gemaakt. Dat God het U lone. Toont mij nu nog verder uw liefde met voor mijn zielerust te bidden. Tot weerziens in de Eeuwige blijdschap des Hemels.

Barmhartige Jezus, geef hem de Eeuwige Rust
De 4 akten voor zijn zielerust a. u. b.

R I. P.



De Familiën VAN DE MERGEL en
SPITAELS;

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt