



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Philip, Marcel Van De Mergel

echtgenoot van Mevrouw

Alice Meerschaut

geboren te St.-Maria-Oudenhove
op 7 april 1906 en overleden in de kliniek van de
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 14 maart 1981, gesterkt door het Sakrament
van de zieken en de Pauselijke Zegen.
Oudstrijder 1940-1945.

Heer, Gij hebt iemand uit ons midden weggenomen
die ons zo dierbaar was: onze geliefde echtgenoot,
onze lieve vader en grootvader, ons familielid.

Niettegenstaande we reeds geruime tijd merkten
dat vader het niet al te best stelde, toch is ook
dit afscheid nog veel te vroeg en te onverwacht.
Nu is het voor ons een ware troost, dat we alles
gedaan hebben wat mogelijk was om hem te
helpen, en dit is dan nog maar een kleine weder-
dienst in vergelijking met alles wat hij als werk-
zaam man en als vader voor ons allen gedaan heeft.

Wij bidden nu voor hem: „Heer, wees ook voor
onze dierbare overledene barmhartig, en laat hem
deelachtig worden aan het eeuwigdurende gelukkige
leven bij U”.

Mijn dierbare echtgenote en beste kinderen, bij
mijn heengaan uit deze wereld, wil ik u nog eens
heel bijzonder danken voor al de opofferingen die
gij u voor mij hebt getroost en voor de liefde en
zorgen waarmee ge me hebt bijgestaan. Troost u
bij de kristelijke gedachte dat onze scheiding maar
tijdelijk is en dat we elkaar eens zullen weder-
zien. Denk allen vaak nog eens aan mij.

De families VAN DE MERGEL, MEERSCHAUT,
VAN DER STICHELEN en LIMPENS

danken U voor de blijken van deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel
Begr. Piteraerents - Ten Bosse 24 Brakel