



WIJ BIDDEN VOOR DE ZIELERUST  
VAN DE HEER

## REMI VANDEMERGEL

echtgenoot van Mevr. MARIA STEPPÉ

geboren te Opbrakel, 6 november 1896  
en overleden te Deinze in de Sint-Vincentiuskliniek,  
26 augustus 1966, voorzien van het H. Oliesel.

Rustend Sectiehoofd der Accijnzen.

Het leven van een mens dat plots eindigt treft ons allen en doet ons nadenken. We weten het allen, dat we eenmaal moeten sterven en dat we hier op aarde geen blijvende woonstede bezitten. Gelukkig de mens die daarvoor leeft in een tuchtvolle en ijverige arbeid. Het leven van de overledene is lange jaren verbonden geweest aan een controlerend beroep en aan de trouwe plichtsvervulling ervan. Met die geest doordrongen leidde hij geheel zijn gezin samen met de genegeheid van zijn vrouw in een vastberadenheid en overtuiging. Zijn jaren van rust trachtte hij te gebruiken en nuttig te maken in een bestendige activiteit. Het is tijdens die naarstigheid dat de Heer hem kwam roepen; mocht God dit welgevulde leven met zijn Goedheid mild belonen.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank U om de waardering die ge me geschonken hebt, ik heb veel voor U gedaan, vergeet dit niet in uw gebeden en offers die het aardse leven van ons vraagt; schenkt elkaar veel troost en opbeuring. Aan allen die mij kenden vraag ik een vrome nagedachtenis.

Bidt de vier akten.

De familiën VANDEMERGEL,  
GYSELINCK, STEPPÉ en  
BRODELET

danken voor Uw gebeden en blijken  
van deelneming in hun rouw.

Rouwonderneming Michels - Deinze - Druk. A. Voet