

In de schaduw van het Kruis wil ik rusten en hopen !



Bid voor de zielerust

van

RENÉ VAN DE MERGEL

wed. naar van

MARIE CARLIËR

geboren te Nederbrakel de 13 September 1873 en er godvruchtig overleden de 30 Juni 1951, versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden. Hij was lid van het Xaveriaans genootschap en de H. Hartbond.



De zoetste troost die men in het graf kan meedragen is het getuigenis dat men zijn leven in den dienst van God en zijne H. Kerk heeft doorgebracht.

Zo was het leven van deze brave en eenvoudige man : zolang hij kon volbracht hij voorbeeldig zijn kristelijke plichten omdat hij overtuigd was dat het leven nutteloos is als men het niet gebruikt om het Eeuwige te verdienen. Leven met Geloof maakt de mens gelukkig !

Op het einde van zijn leven werd hij overvallen door een kwaal die hem langzaam naar het graf sleurde. Maar ook dat lijden bezag hij met de ogen van het geloof : verduldig en gelaten in God onderstond hij de beproevingen en de kwellingen want hij was er van overtuigd dat, als wij met Jezus lijden wij ook met Jezus zullen verheerlijkt worden. Leven is leren

lijden., lijden is leren sterven in God,

Mijn dierbare kinderen, ik heb den goeden strijd gestreden, en U steeds het goede voorbeeld gegeven van een kristelijk leven. Ik heb van U de grootste kinderlijke liefde mogen ondervinden, als gij mij in mijn ouden dag opbeurdet en verzorgdet. Hebt dank hierom en dat God het lone. Toont mij nu verder uwe liefde met veel voor mij te bidden alsook voor moeder. ! Vaart wel en tot weerziens bij God. — God zegene U en beware U !

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, o u o.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust

De 4 akten voor de overledene a u. b.



De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Mr & Mw René VAN DE MERGEL-
CARLIËR ;

De Familiën VAN DE MERGEL, CAR-
LIËR, VAN DYCKE en VAN DE
VIJVER ;

BEDANKEN.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt