

Uw broer zal verrijzen. (Jo. 11,23)



In de Liefde van de Vader ruste zijn trouwe  
dienaar

MIJNHEER

## ROGER VAN DE MERGEL

geboren te Nederbrakel, de 25 april 1914 en  
godvruchtig overleden te Geraardsbergen, de 21  
november 1965, voorzien van de HH. Sakramen-  
ten en de Pauselijke Zegen.

---

In alle eenvoud en in werkzame dienstvaardig-  
heid, heeft deze goede man zijn levensloop  
volbracht. Hij geloofde in God, met het trouwe  
geloof van onze voorvaderen en volbracht zijn  
plichten zonder vertoon, maar met de vaste  
overtuiging, dat God de Vader en Heer van ons  
allen is.

Hard heeft hij gewerkt om, onder de zegen  
van de Schepper, de vruchten der aarde te oog-  
sten en mee te helpen aan het geluk en het wel-  
varen van zijn familie. De laatste jaren waren  
voor hem een ware kruisweg, die hij gegaan  
is met Kristus, zijn Heer. Zonder klagen of mor-  
ren heeft hij het zware lijden gedragen, dat  
hem gelouterd heeft en voorbereid om nu de  
hemelse glorie te ontvangen bij de Vader. Hij  
blijft voor ons een schoon voorbeeld van kris-  
telijke deugdzaamheid, moedige werkzaamheid en  
verdulde lijdzaamheid.

Dierbare familieleden, gaarne werkte ik met  
en voor u. Bidt voor mij, dat ik het volle  
Geluk bij de Vader moge verkrijgen, in de hoop  
van een vreugdevol weerzien. Hebt dank voor  
de goede zorgen tijdens mijn moeilijke ziekte.  
God zegene en beware u en mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De familie VAN DE MERGEL en PROVOST,

**DANKEN U**

voor Uw deelneming in rouw en gebeden.

---

Uitg. O. Surdiscourt, Nederbrakel