

„Door het liiden naar de verheerlijking” (St.-Paulus)

Bidden wij voor de eeuwige rust van

Mevrouw

SARA VAN DE MERGEL

weduwe van de Heer

JOZEF SADONES

geboren te Elst, op 22 december 1897,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
op 23 januari 1970.

gesterkt door het sakrament der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Wanneer men spreekt van een goed mens dan mag men zeker aan haar deze naam tenvolle geven: zij was roegewijd aan haar familie, waarvoor geen zorg te groot, geen moeite te veel was; zij was altijd vriendelijk, werkzaam en verdraagzaam voor allen.

De levensjaren hadden haar een wijsheid gegeven en een visie op de mensen en de dingen, waar wij voor in bewondering stonden. Zij bezat de gave om door haar moederlijk woord en haar ongekunstelde omgang de mensen gelukkig te maken.

Toen de ziekte haar trof, werd ze hulpeloos en moest beroep doen op anderen: zij die steeds gegeven had, moest ontvangen. Maar ook hier was zij groot, elk gebaar van liefde en genegenheid stelde zij dankbaar op prijs. Met verbeterheid vocht zij tegen de voelbare achteruitgang van haar krachten tot de Heer haar tot zich riep.

Vader in de hemel, Gij had haar aan ons gegeven; nu hebt Gij haar plots heel dicht bij U genomen.
Geef haar uw vrede.
Moge haar hartelijke goedheid in ons voortleven.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families VAN DE MERGEL,

FRONTEINE,

SADONES,

ENGELS.

Drukk. De Ruyver — Nederbrakel