

O Kruis van Jezus, in uw schaduw, wil ik rusten  
en hopen. (Nav.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Sidonie - Octavie

## VAN DEN MERGEL

Echtgenote van Mijnheer Henri DE TEMMERMAN.

Geboren te Elst de 12 November 1877 en er  
overleden de 21 October 1955.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

---

Mijn ziekte was ongeneesbaar, geen middelen  
konden mij helpen. (Jer.)

Nochtans ik heb gezwegen, geen klacht is mij  
ontsnapt, omdat Gij het waart o Heer die mij  
beproeefde. (Ps. 38)

De achtbare overledene was vriendelijk en  
dienstvaardig tegenover haar evenmens, zolang  
haar gezondheid het toeliet volbracht zij nauw-  
keurig haar zondagsplicht en wanneer de kwel-  
lingen haar zulks verhinderden, heeft zij zich  
kloekmoedig onderworpen aan Gods H. Wil.  
Mocht zij daarom in Jezus H. Hart 'n bron van  
barmhartigheid vinden en tot het eeuwig leven  
ingaan.

Bemide echtgenoot, kinderen en kleinkinde-  
ren, ik dank U voor de zorgen met dewelke gij  
mij hebt omringd; thans zeg ik U vaarwel, be-  
waart mijn gedachtenis in uw geheugen en weest  
mijn ziel indachtig in uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Koningin van de H. Rozenkrans, bid voor ons.



De families VAN DEN MERGEL, DE  
TEMMERMAN, LOTERMAN en  
CRUYPELINCK,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van christelijke deel-  
neming en danken U.

---

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst