



**GOD HEEFT ZICH TEN VOLLE  
GEOPENBAARD AAN**

DE HEER

**Theodule - Gustaaf  
VAN DE MERGEL**

echtgenoot van Mevrouw  
**Virginie-Marie SPITAEELS**

geboren te Nederbrakel op 7 maart 1898 en  
godvruchtig overleden te Opbrakel St. Francis-  
cuskliniek op 16 februari 1970, voorzien van  
de HH. Sakramenten der zieken en de Pause-  
lijke Zegen in het stervensuur.

Zoals de leerlingen treurden bij het heengaan  
van de Heer, zo bewenen wij het verlies van  
een goede en geliefde vader. In hem hebben  
wij de goedheid van de Heer mogen herkennen  
en ondervinden. Zacht en wijs, zorgzaam en  
dienstbaar, heeft hij ons liefgehad, naar het  
voorbeeld en in de geest van de hemelse Vader,  
met wie hijzelf vertrouwd was door zijn schoon  
geloof.

Voor vader is nu een nieuw leven begonnen.  
Hij is de volle vreugde ingegaan bij het zien  
van de Heer en het ondervinden van zijn volle  
Liefde. Zoals de Heer is hij de pijnlijke lij-  
densweg gegaan, waarin hij ons tot het uiterste  
toe liefhad. Dan is hij ook ons voorgegaan om  
een plaats te bereiden, daar, waar niets meer  
dan geluk is. Vandaar blijft ook hij ons lief-  
hebben, tot wij er elkaar eens zullen terugzien.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en klein-  
kinderen, ik was zo gaarne bij U gebleven om  
in uw geluk mijn vreugde te hebben. God roept  
mij, zoals Hij ook u eens zal roepen. Blijft  
elkander liefhebben en eensgezind gelukkig le-  
ven rond moeder. Zo blijft gij mijn trots en  
mijn vreugde.

De families VAN DE MERGEL, SPITAEELS,  
CARLIER en DE WAGENAERE,  
danken U voor uw vroom gebed en blij-  
ken van deelname.

Druk. J. De Vleeschouwer, Hoogstr. 21, Ned.