



In de liefde van de Vader ruste zijn trouwe
dienares,

MEVROUW

Valerie - Elodie VAN DE MERGEL

weduwe van de Heer Charles DETREMERIE,
geboren te Nederbrakel op 12 juli 1891 en
godvruchtig overleden te Brakel op 27 juni 1977
gesterkt door Kristus in zijn HH. Sakramenten.

« Ik wil jubelen en juichen in de Heer, want
hij heeft mij bekleed met het heil ». (Jes. 61)
Zij had maar één richtlijn in haar leven, de
lijn die God voor haar trok.

« Leven volgens Gods wil » was haar devies.
Haar geloof gaf haar de sterkte en een
zekerheid in het leven.

Zij kon met gelovig optimisme alle tegen-
slagen overwinnen en zij wist ook, teerge-
voelig als zij was, anderen moed te geven
en vreugde te brengen.

Zij is oud geworden, maar haar godsdienstige
overtuiging hield haar jong gemoed levendig.
De Heer zei immers « Ik ben de Verrijzenis
en het Leven » en daar geloofde zij in.

Haar laatste ziekte is haar deel geweest in
het kruis van de Heer, die haar nu heeft bin-
nengeleid in het huis van zijn Vader, om er
zijn heerlijkheid te delen.

Daar zal zij ons moeder blijven, die zal neer-
zien op haar familie met de dankbaarheid
en de blijheid die haar eigen was.

Zij zal ons allen bij God aanbevelen vanuit
haar nieuwe levensstaat.

Dit moge onze troost zijn: zij, die in Christus
één zijn, worden ook door de dood niet ge-
scheiden en zullen elkander in Hem weerzien.

De families VAN DE MERGEL, VAN DIJCKE,
MATTHIJS, DETREMERIE, ROLLE,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken van kristelijke
deelneming en danken U.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel