

Wachtend aan de overkant.
Gelovend dat dit het einde is,
Kijk ik uit naar de morgen,
Waar wij samen weer samen zullen zijn.



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Victor Van de Mergel

Echtgenoot van mevrouw
Celeste De Prez

Geboren te Nederbrakel op 22 september 1910
en overleden in het U.Z. Gent
op 31 maart 2003,
begeleid door de gebeden
van de kerkgemeenschap.

Vader we zijn je heel dankbaar.
Je was een fijne man, een goede raadgever,
een volkse figuur, een lieve man en vader.

Jouw leven behoort bij Nederbrakel,
je mijnwerkershart, je frituur, de voetbal,
de Valkenberg, de Neerstraat en de Warande,
ze verbonden je met het leven van zoveel
mensen uit je dorp.

Je mocht 92 jaren in je levensboek schrijven,
jaren van vreugde, soms ook van pijn,
het verlies van een zoon trok diepe groeven in
je hart en je herinnering.

Samen met moeder was je steeds tevreden,
en in alle gedeelde levensomstandigheden
hebben jullie sterkte geput uit jullie geloof in
de Heer Jezus Christus.

Nu laten wij jou gaan in vrede.
Het doet pijn, maar we zijn je toch heel
dankbaar voor zoveel goede dingen.
Samen met moeder gedenken we jou en
zeggen tot ziens in geloof en hoop.

Celeste,
Georgette en Etienne,
Armand,
Luc (†),
Kris, Inge en Fleur,

zijn U erkentelijk voor uw aanwezigheid en
voor uw gebed voor Victor.

De namis zal opgedragen worden in de
dekanale kerk van Brakel op vrijdag
25 april 2003 om 18.30 uur.

Rouwcenter DENIJS Zottegem Tel. 09/360 12 52

