

In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

YVAN VAN DE MERGEL

echtgenoot van Mevrouw

ANNIE DE VROE

geboren te Oubraker op 1 maart 1954  
en onverwachts overleden te Zottegem  
op 2 maart 1982.

—

In de bloei van het leven werd zijn leven plots afgeknaakt. Op Aswoensdag heeft de liturgie ons vermaand hoe broos en breekbaar het leven is. Wij weten het wel bij het heengaan van anderen, maar vergeten zo vaak dat ons einde vlugger kan komen dan wij denken.

Jezus is gekomen om mensen te helpen. Hij sprak over de goedheid van zijn Vader. Vertrouwen wij ons dan toe aan Zijn Vaderschap en blijven wij onze overledenen gedenken in gebed en H. Mis.

Gij die achterblijft, familie en vrienden, wellicht hadt ge alles anders gewild..... dank voor uw vriendschap en genegenheid.

Kleine David, vader is vroeg naar de hemel opgegaan. Zo graag zag ik u opgroeien en flink worden. Ik vergeet u niet. Bid nog eens voor de dierbaren die bij de Heer zijn. Het ga u wel. God zegene u.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Annie De Vroe,

David Van De Mergel,

Hr en Mw Achiel Van De Mergel-De Cock,  
kinderen en kleinkinderen,

Hr en Mw Germain De Vroe-Meuleman,  
kinderen en kleinkinderen,

De families Van De Mergel, De Cock,  
De Vroe en Meuleman

danken U voor de blijken van  
deelneming en gebed.