

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ».



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Zulma, Catharina, Antoinette
VAN DE MERGEL**

echtgenote van de Heer
HENRI SCHOLLAERT,

geboren te Nederbrakel op 5 september 1899 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel op 28 januari 1978, voorzien van de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lange jaren stond zij naast haar man om het wel en wee van haar gezin te dragen.

Meer dan vijftig jaar huwelijkstrouw en huiselijk geluk sierden dit echtpaar.

Zij hield van haar familieleden, van alle mensen, van haar geboortegrond. Daar heeft ze dan ook de laatste jaren van haar leven doorgebracht, oud geworden maar toch met levenslust en kristelijk optimisme.

Toen is voor haar een lijdensweg begonnen, die zij met hoop en moed is gegaan,

onder de hoede en met de engelachtige bijstand van haar echtgenoot.

Wij danken God om haar schoon leven, om haar vriendschap en haar gezelligheid.

Dierbare echtgenoot, ik dank u om uw eindeloos geduld en zachte bijstand, ik zal voor u een voorspreekster zijn bij God.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft mij in uw gebeden gedenken.

Beste verpleegsters, ook u dank ik voor de vele zorgen.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Namis : zaterdag 25 februari 1978 om 8 uur.

De families SCHOLLAERT, VAN DE MERGEL,
CARLIER, VAN DAELE,

**danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel