

†

Vroom aandenken aan

Geert VANDEMEULEBROECKE

echtgenoot van

Diane Van den Meersschaut

geboren te Avelgem op 7 mei 1916 en  
overleden te Gentbrugge op 18 juni 1991.

De families

Vandemeulebroecke, Van Enis,  
Van den Meersschaut en Waegeman  
danken voor uw medeleven.

Een man die bruiſte van levensluſt, maar tegelijk bezig was met vragen die naar de kern der dingen gingen; een uitbundig temperament, dat een grote en diepe levensernſt verborg; een ſchalkſe fijnproever, die de meest zorgzame en liefdevolle van alle echtgenoten was: zo kenden hem degenen die hem het meest nabij waren. Vele generaties van leerlingen en conservatoriumſtudenten heeft hij de luister van het woord, de ſchoonheid van een vers, de zin van het toneel geopenbaard. Hen allen boeide dag na dag zijn onuitputtelijke creativiteit, zijn onweerstaanbaar enthousiasme, zijn virtuose taalgebruik. Wie beter toehoorde, kon in zijn bezielend woord de boodſchap van een overtuiging horen meeklinken: het beſef dat achter alle aards vertoon een werkelijkheid verborgen ligt die de bron is van het goede, het ware en het ſchone in deze wereld. Nu hij tot die Bron is weergekeerd, klinkt de echo van zijn heldere ſtem in ons als hoorden wij hem nóg.

Een nieuwe lente kan ik jou niet geven,  
Een nieuw geluid heb je zelf anderen gebracht,  
De volle rijke zomer mocht je al beleven,  
Daarin was woord en kunst jouw grote kracht.

Prince, zalig en intens de herfst ervaren  
Die naar de roos en rijpe vruchten smaakt,  
Moge die vreugde verder in je varen,  
En een geluk dat schier geen einder raakt.

*Roland Willemys*

Begraaf. G. Van de meirssche - Gentbrugge

