

†

BID GOD VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Marie-Thérèse VANDEMEULEBROUCKE

Weduwe van Heer Achiël LOOSVELT

geboren te Waarmaarde, de 24 maart 1874 en er godvruchtig overleden de 30 juli 1969, na ontvangen te hebben de Heilige Sacramenten der zieken.

Haar lichaam werd op het kerkhof alhier ter aarde besteld de 4 augustus 1969 en wacht op de verrijzenis.

Onze dierbare overledene heeft een gezegende en hoge ouderdom bereikt. Als oudste inwoonster van de parochie is ze haar hemelvaart ingegaan.

Bij haar heengaan gedenken wij haar persoonlijkheid naar de inhoud uit het boek der spreuken naar de schriftuurtekst waarin men spreekt over de heldhaftigheid van de trouwe vrouw «Een flinke vrouw, wie zal die vinden? Zij is meer dan parelen waard! Het hart van haar gezin berustte op haar en de voorspoed blijft niet uit. Vóór de morgen staat zij reeds op om eten klaar te maken voor haar gezin en iedereen zijn taak te wijzen. Krachtig omgordt zij haar heupen en spaart haar armen niet. Zij ziet dat de zaken er goed voor staan. Zij bezit kracht en waardigheid en voor de toekomst is ze gerust. Zij let op het gaan en komen van haar gezin en eet haar brood niet in ledigheid. Haar kinderen zijn gelukkig en fier op hun moeder en spreken met lof: Vele flinke vrouwen kunnen er zijn, gij, zeggen ze, gij overtreft ze allen».

Zo is moeder heengegaan in gedachtenis aan een grootse vrouw en kommervolle moeder in volle toewijding voor haar kinderen.

Bemide Kinderen, hartelijk dank om begrip en toewijding. Uw voorbeeldige zorgen dag en nacht voor mij blijven uw grootste trots bijzonderlijk gij, Elisé en Godfried, een bijzondere dank. Met vader Achiël en Romain wacht ik u allen op in het Vaderhuis waar wij allen samen gelukkig zullen zijn voor altijd.

Goede Familie, om uw genegenheid hartelijk dank.

Goede Geburen, om uw attentievolle zorgen dank ik u en ook u mijn toegewijde verpleegster.

Bidt allen voor mij en tot bij onze Hemelse Vader.

De Heer en Mevrouw Denis LOOSVELT-CASTELAIN,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer Elisé LOOSVELT,

De families VANDEMEULEBROUCKE, LOOSVELT,
DEMUYNCK en MOREELS,

danken U om uw gebeden
en blijken van deelneming.

druk bytdebier-boels