

† Vroom aandenken aan

MEVROUW

Augusta - Maria VANDEMOORTELE

Weduwe van Heer Constant DEPREZ

Lid van de bond van het H. Hart

geboren te St-Eloois-Winkel op 6 mei 1900 en godvruchtig overleden te Gullegem op 29 september 1973, gesterkt door de H. Sacramenten van de zieken.

Het doet ons telkens leed, een goed mens te verliezen door de dood. Inderdaad: goed was zij, door haar bezorgdheid voor haar gezin, door haar werklust en door haar godsdienstigheid.

Zij was opgevoed in een tijd die niet was zoals de tegenwoordige, daarvan getuigt gans haar levenswandel van ernst, nauwgezetheid en plichtsbewustzijn. Zij was een voorbeeld voor de haren.

Zij was tevens moedig in haar lijden. Nooit wilde zij iemand ten laste zijn. Maar toch was de steun en de aanwezigheid van haar kinderen haar zeer aangenaam.

Bij haar heengaan en haar uitvaart, danken wij de goede God, die ons een goede Moeder heeft gegeven en bidden wij opdat het eeuwig geluk nu haar aandeel moge zijn.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U allen zeer, omdat ik in mijn eenzaamheid en in mijn lijden bij U steun en toevlucht vond. Moge God U zegenen en belonen hiervoor. Volgt mijn levenswijze na, want ik probeerde voor allen goed te zijn.

Dierbare Familieleiden, Vrienden en Geburen, vaartwel, we stelden het samen goed. Wilt U mijner inachtig blijven in uw gebeden.

Akte van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Heer en Mevrouw Roger Deprez-Dewaegenaere Diane
en kinderen,

Heer en Mevrouw Jozef Coudenys-Deprez Denise
en kinderen,

Heer en Mevrouw Michel Verbeke-Deprez Paula
en dochter,

Heer en Mevrouw André Deprez-Van Elsuwe Hélène,
De families Vandemoortele-Deplae
Deprez-De Graeve

danken U voor uw gebeden
en deelneming.

Ond. Boudrez - Robert Vercruysse Gullegem
druk Bourgois Gullegem