



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

ALBERT VAN DEN ABBELE

echtgenoot van Mevrouw

IRMA TEERLINCK

geboren te St.-Maria-Lierde op 26 oktober 1919
en godvruchtig overleden in het St. Vincentius
Ziekenhuis te Gent op 14 november 1994,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden
van St.-Martens-Lierde.

De families **VAN DEN ABBELE, TEERLINCK,**
HUYSVELD en **KESTELIJN,**

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Pa

Ma en je toegenegen kinderen
wilden het (nog) niet
toch ben je van ons heengegaan
we aanvaardden niet-opstandig.

Je hebt altijd eerst aan ma
aan je kinderen gedacht
daarna aan jezelf
je bent gegaan zoals je hebt geleefd
in stilte met de wil om te doen
wat je vastberaden dacht te moeten doen.

Iedereen die je heeft gekend
bewaart van jou een positief beeld
vader van vroeger
die werkte en zorgde voor zijn gezin
de eerlijke groentenman
de laatste vijftien jaar
welverdiend gepensioneerd
taxi- en klusjesman voor wie je nodig had.

Je hebt genoten
van de blijheid rondom je
de speelsheid van kinderen
je was door hen geliefd
je was ons voorbeeld
de spiegel die ons leerde
je was een gelukkig man
sociaal gezellig en geliefd
vriend en helpman in de K.B.G.

We zullen je eren
door verder te leven
langs de door jou uitgezette lijnen
ingegeven door je kristelijke overtuiging.

Pa
bedankt voor alles
je bent niet meer bij ons
het belet je niet te leven
Vader in eeuwigheid.