

Heer Uw wil geschiede!



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde  
schenke aan Mevrouw

## ANNA VANDENABEELE

Echtgenote van de heer

**René De Sloover**

Geboren te Schorisse de 14 augustus 1914  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
de 24 augustus 1970.

Gezalfd met het H. Sakrament der Zieken.

Diep getroffen en met een gebroken hart treuren wij om het overlijden van onze dierbare echtgenote en teergeliefde moeder. Zo is het leven: God geeft het ons en neemt het terug als Hij het wil. Weest dan ook steeds bereid om vóór Hem te verschijnen.

Heer, Gij weet dat wie zijn doden rechtzinnig beweent bedroefd is om dat heengaan; maar wij weten dat Gij de oneindige wijsheid en goedheid zijt, en dat wat in de ogen van mensen ongeluk en ramp is, om Uw wil zegen en bescherming kan zijn.

Een zware pijnlijke ziekte heeft zij jarenlang geduldig gedragen: de beproevingen van dit leven dienen om ons van de aarde te onthechten en naar de eeuwige goederen te doen verlangen; blijvend geluk bij God. Voor de mees die God bemint, wordt de dood een stralende poort, en de dag van overlijden een geboortedag.

Beste Echtgenoot, beste Dochter, ik dank U voor uw geduldige liefde. Ik weet dat gij al het mogelijke hebt gedaan om mij te helpen. Dat bezorgde geen genezing, maar wel geluk en troost. Bidt nu voor mij, en gij ook, Familieleden en Vrienden, zoals ik het voor U zal doen.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede ruste.

De Heer René DE SLOOVER;  
Mejuffrouw Maria DE SLOOVER;

De familie VANDENABEELE-DHAEYER;  
De familie DE SLOOVER-MINCCKE;

danken innig om Uw bliken  
van sympathie en deelneming.

Druk. Portois Schorisse