

†
BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Arthur VANDENABEELE

echtgenoot van Mevrouw

Maria VANDEN DRIESSCHE

OUD-STRIJDER 1914-1918
OORLOGSINVALIDE
GEPENSIONEERDE N.M.B.S.

*geboren te Schorisse op 20 oktober 1885
en godvruchtig overleden te Ronse op 19 december 1973,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.*

Met vertrouwen verschijnt men voor God als men christelijk geleefd heeft. En dat was de dierbare overledene. Een christen mens uit één stuk. In zijn slepende ziekte stelde hij zijn vertrouwen op God en was de regelmatige kommunie hem een steun.

Zo is hij dan op het einde van zijn pijnlijke ziekte rustig en kalm weggesluimerd. Alles was volbracht, zijn taak voleindigd, zijn gemoed gerust. Want hij stelde zijn hoop niet op tijdelijke dingen, maar wel op een getrouwe vervulling van wat het leven en de mensen van dag tot dag van hem verwachtte als christen mens.

Mijn dierbare echtgenote, jaren lang waart gij deelgenoot in mijn lijden, ons leven was geheel in mekaar vergroeid. Gij waart mij zo lief. Blijf vertrouwen op de Heer.

Lieve kinderen en kleinkinderen, houdt mijn gedachtenis in eer. Dank voor uw zorgen en medeleven. Wees een steun voor moeder.

En gij mijn familieleden en vrienden en allen die mij gekend hebben, wil mij gedenken in uw gebeden.

Begrafenisonderneming : Firma J. Aelvoet, Ronse.

Mevrouw Arthur Vandenabeele-Vanden Driessche,

Hr en Mw Omer Vandenabeele-Jourquin,

Hr en Mw Marcel Roman-Vandenabeele,

Mejuffrouw Maggy Vandenabeele,

Heer Pascal Roman,

De families Vandenabeele, Roman,
Vanden Driessche en Provost,

*danken U van harte voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelname in
hun rouw.*