

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen!



† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mevrouw

CAMILLA VAN DEN ABEELE

weduwe van Mijnheer

CHARLES-LOUIS GAUQUIER

Geboren te Segelsem,

de 15 Augustus 1877 en aldaar godvruchtig overleden  
de 26 Augustus 1953,

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.



Wie de duurzame overledene heeft gekend, geeft over haar een goed getuigenis. Van kindsbeen af immers, heeft zij God gevreesd, Zijn geboden onderhouden; Hem lof en dank gebracht al de dagen van haar leven; zij heeft aan God en aan de mensen behaagd en er heeft niemand iets tot haar nadeel gesproken.

Zij heeft een werkzaam en verdienstelijk leven geleid; een leven ock van betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid. Zij heeft haar kinderen opgevoed in eer en deugd, zowel door haar voorbeelden als door haar wijze lessen en zij vond er haar vreugde in bij hen te zijn.

De Heer beproefde haar de laatste maanden van haar leven, doch zij aanvaardde haar ziek-zijn in de eenzaamheid met liefde en gelatenheid en zij wist er van gebruik te maken om zich tot de eeuwigheid voor te bereiden. Wie aan sterven denkt en zich op sterven voorbereid, terft gerust en zalig.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U voor uw genegenheid en uw steun die ik vooral tijdens mijn ziekte mocht ondervinden. God zegene U, zoals Hij beloofde aan de kinderen die hun ouders eren en bijstaan. Blijft mijner gedenken, vooral in uwe gebeden en in uwe Zondagmis.

Jesus, Maria, Jozef I

(7 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.af



Mijnheer en Mevrouw Frans Gauquier-Vanderheyden  
en hunne kinderen;

Mijnheer Albert Gauquier;

Mijnheer en Mevrouw Gilbert, Van De Velde-Gauquier  
en hunne kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Albert Van Huffel-Gauquier  
en hunne kinderen;

De Familiën Van Den Abeele, Gauquier, D'Haeyer  
en Delanghe,

*bieden UEd. hun oprechte dank  
voor de blijken van deelneming  
betoond bij de smartvolle rouw die  
hen treft.*

-----  
Jos, Radys-Galle, Nederbrakel.