

GELOOFD ZIJ JEZUS KRISTUS AMEN
100 dagen aflaat.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Coleta VAN DEN ABEELE

weduwe van Mijnheer

RICHARD DE BOCK

geboren te Zegelsem op 24 Mei 1859 en er
godvruchtig overleden op 1 September 1945,
voorzien van de Heilige rechten.

Ellendige dagen en bezwarende nachten heeft de dierbare afdijvige gekend. Reeds lang had ze willen sterven. Eindelijk heeft ons Heer haar aanhoudend gebed verhoord en hare ziel verlost van de banden van het lichaam, om haar op te nemen hierboven en haar te beloonen voor haar voorbeeldig kristenzijn.

Bemind door God en de menschen was ze, haar aandenken blijft gezegend. Ze mocht den Heer danken omdat Hij haar kinderen gegeven had die haar tot den laatsten dag geëerd, bemind en verzorgd hebben.

Dierbare kinderen, en kleinkinderen, ik zal u blijven beminnen. Blijft eensgezind onder elkander, onderhoudt wat vader en moeder u leerden door hun voorbeeld en hunne woorden, en vergeet uw ouders nooit in uwe dagelijksche gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!
300 dagen aflaat.

Vandendriessche De Vleeschauwer, Nederbr.

De familiën DE BOCK en VAN DEN ABEELE, danken U voor de
blijken van genegenheid hun betoond bij het afsterven van hun teerge-
liede moeder, schoonmoeder, grootmoeder, schoonzuster, tante en nicht.

Mevrouw Coleta VAN DEN ABEELE