



IN VREDE
DE HEER

Emiel VAN DEN ABEELE

echtgenoot van mevrouw
Emma HUYVELD

Geboren te St.-Maria-Lierde op 27 januari 1888
en godvruchtig overleden te Oprakel op 15 november 1969,

gesterkt door het Sacrament van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en andere godvruchtige genootschappen.

Emiel was 'n optimist, hij leefde met 'n lach en 'n groet voor iedereen. En wat meer is : hij was 'n diep gelovig man !

In zijn laatste levensmaanden zei hij dikwijls : "Ik ga naar huis.,,... Wel nu, inderdaad, hij is nu naar "het huis van onze hemelse vader : "Onze Vader, die in de Hemelen zijt.,,

Geliefde echtgenote, u moet ik bovenal loven en danken, want gij hebt mij verzorgd en bewaakt zoals weinigen dat kunnen - Dagelijks als gij kunt, gaat gij naar de H. Misviering - Dat zal mij en U en onze kinderen eeuwig gelden.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank U oprecht en hartelijk om uw genegenheid en zorgen. Helpt en verdraagt elkander. Uw goede moeder verdient al uw troost en liefde.

Wie vader en moeder eert wordt door iedereen geprezen en door God beloond.
Vaart allen wel en leeft schoon.

De families VAN DEN ABEELE, HUYVELD,
DE VOS en MACHTELINCKX,
zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken
van deelneming en danken U.

L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde