

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

Emile VAN DEN ABEELE,

weduwnaar van Marie Elodie Killemoes,
geboren te St-Maria-Oudenhove 19-6-1863
en er godvruchtig overleden de 24-9-1950, gesterkt
door de HH. Sakramenten der stervenden en de
pauselijke zegen « in articuli Mortis ».

Gelukkig die het uur van zijn dood voor ogen
heeft : zij sterven immers niet onvoorbereid die
altijd het gedacht hebben, dat zij sterven zullen.

Hij was in de volle zin van het woord een vurig
Kristen die overal door woorden en werken zijn
geloof beleed; een voorbeeldig echtgenoot, een
vader naar Gods hart en rijk aan deugden.

Recht en open van aard, vreedzaam en goed-
willig, onberispelijk in zijn handel en wandel,
verwierf hij de achting en de genegenheid van
allen die met hem omgingen.

Met een wonderbare kalmte, geloof en betrou-
wen, zag hij de dood tegemoet, wel overtuigd
dat zij voor hem de overgang was tot een beter
en onvergankelijk leven.

Beste kinderen en talrijke kleinkinderen, ik
geef u mijn laatste zegen, gaat voort op uw
wegen, steunend op God en 't geloof en waar gij
ook zijn moogt, weest vader en moeder indachtig.
Hebt dank voor uw gedurige en liefelijke zorgen.
Ik heb de beloning mijner werken reeds ont-
vangen. Vergeet de zalige lessen en voorbeelden
niet die ik u zoveel en lange jaren heb gegeven.
Leef als goede kristenen. Vergeet mij niet in
uw gebeden.

Bid de 4 akten.

De familiën **VAN DEN ABEELE, VAN DYCKE, KILLEMOES en VAN DER
STICHELEN** danken U voor de blijken van deelneming,
hun betoond bij het aisterven van
MIJNHEER

Emile VAN DEN ABEELE.

Uitg. J. Eeckhout, St-M.-Oudenhove.