

Etienne,

Aan de oevers van de tijd hebt gij dit leven losgelaten. Met duizend vezels hebt gij ons aan U gebonden.

Niet het snijden doet zo'n pijn maar het afgesneden zijn, gij die met volle teugen van dit leven hebt gedronken. Bij elke gelegenheid, bij elk samenzijn zullen we je missen Etienne.

Wanneer je droevig bent, kijk dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je weent om wat je vreugde heeft gebracht. Rust nu maar uit Etienne, je strijd is gestreden, je hebt het met veel moed gedaan. Wie kan begrijpen wat je hebt geleden, wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Dankbaar om elk moment waarop je ons hebt blij gemaakt, koesteren we jouw herinnering.

« Ik kan uw golven niet behouden » zegt de zandbank tegen de rivier. « Laat mij uw voetsporen in mijn hart houden ». (Tagore)

Sonja.

Dank U mensen,
omdat je Etienne en de familie
vroeger en nu hebt bijgestaan.

Herinnering aan

Etienne Van den Abeele

° Wetteren 12-3-55
+ Woluwe 18-5-87

De families
Van den Abeele, De Vleeschauwer,
Burssens, Blommaert.
