

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FELIX-CAMIEL VAN DEN ABEELE

zoon van wijlen

Jozef en Maria-Theresia DE VOS

Geboren te Nederbrakel de 2 september 1902 en
smartelijk verongelukt te Ste Maria-Oudenhove
de 29 april 1956.

Gezalfd met de H. Olie.



Een van de grootste geheimen van het leven is wel het ogenblik, waarop het een einde neemt. Hoe voorzichtig en wijs van de Heer zo dikwijls de mensen te hebben gewaarschuwd: "Zijt altijd gereed want de dood komt als een dief in de nacht." Gelukkig, zij, die, deze woorden indachtig, steeds goed, schoon en kristelijk hebben geleefd.

Onverwachts is de duurzame overledene slachtoffer geworden van een pijnlijk ongeval. Gods Barmhartigheid is groot. Een onderdeel van een seconde zijn voldoende voor zich tot God te wenden. Al het goede wat de mens doet gedurende het leven zijn rechtstitels op de uiteindelijke genade.

Duurbare familieleden, vrienden, hebt allen dank voor uw genegenheid, waardoor iemand uit de eenzaamheid kan worden ontrukkt. Blijft mij steeds indachtig in uw gebeden en tot weersziens allen in de eeuwigheid.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

(300 d. afl.)



Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van genegenheid en troost:

De familiën VAN DEN ABEELE-
DE VOS;

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdtaourt