

Gelukkig is de mens, die het in zijn leven zo aanstelt
gelijk hij wenst in zijn dood gevonden te worden.
Kostelijk is in de ogen des Heren, de dood zijner vromen.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

François Van Den Abeele

echtgenoot van Mevrouw

Odile Bauwens

geboren te St.-Maria-Lierde, op 10 juni 1886.
en er godvruchtig overleden op 3 november 1962,
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Waakt, want ge weet niet op welk uur uw
Heer zal komen. Zijt derhalve ook gij bereid,
want de Zoon der mensen zal komen in het
uur welke gij niet weet.

Hij was een goede en zachtaardige echt-
genoot en huisvader, eenvoudig en recht-
schapen van hart, overtuigde kristen, die
met hart en ziel aan de kerk was gehecht;
zijn gedachtenis zal in zegening blijven.

Door een slepende ziekte aangetast, voelde
hij stilaan zijn einde naderen. Vóór Aller-
heiligen had hij, door een vurige heilige
communie, zich bereid om kort daarna met
al de heiligen het eeuwig geluk des hemels
te gaan genieten.

Zalig de dienaar, welke de Heer bij zijn
komst goed doende vindt. (Math. 24)

Duurbare echtgenote, ik sterf... maar mijn
liefde voor u sterft niet. Lange jaren hebben
wij samen gewerkt, elkaar gesteund en ge-
holpen. En gij, mijn duurbare kinderen,
weest gij nu de troost uwer moeder, doet
wat gij van uw ouders geleerd en gezien
hebt en bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

100 d. afl.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw bliken van kristelijke deelneming een troost
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht
Mevrouw Odile BAUWENS;
Heer en Mevrouw Armand VAN DE WALLE-
VAN DEN ABEELE;
Heer Patrick VAN DE WALLE;
Mejuffer Katleen VAN DE WALLE;
De Familiën VAN DEN ABEELE, BAUWENS,
DE VOS en KETSMAN.

Uitg. L. Sardinacourt. St.-Maria-Lierde