

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

Frans VAN DEN ABEELE

zoon van Theophiel en van Irma Taildeman,

geboren te St-Maria-Oudenhove,

de 5 Februari 1935,

en er overleden de 18 Januari 1950,

gesterkt door

de HH. Sakramenten der stervenden.

Heer, verschrikkelijk is de slag die ons komt te treffen.

Frans was de trots, de vreugde, de zonnestraal van zijn familie. Hij was een voorbeeld van ware deugdzzaamheid, hij leidde een ongerepte levenswandel en zielenadel doorglansde heel zijn persoon. Hoe zouden wij echter durven opstaan tegen Uw ondoordringbare wilsbeschikkingen wanneer wij weten dat deze veelbelovende jongen niet alleen met kristelijke gelatenheid, maar zelfs met blijmoedigheid het offer van zijn leven heeft gebracht.

Bemide Ouders, lieve Zuster, Grootvader en Familie, zwaar is de slag, onherstelbaar het verlies. Uw grote liefde voor mij heeft Gods wilsbeschikkingen en het onbarmhartige van de dood niet kunnen verhinderen, doch dezelfde God weze uw sterkte in de zware beproeving. Weent niet over mij, want ik ben zo gelukkig. In de oprrechtheid mijns harten, heb ik met vreugde alles opgeofferd voor U allen en met grote blijdschap aanschouw ik nu in Gods aanschijn de aanvaarding van mijn offer. Daarom blijven wij verenigd in gebed voor elkander.

Indien gij God getrouw blijft, zal Hij u zegeningen geven in evenredigheid van de beproevingen die gij te onderstaan hebt.

Bid de 4 akten.

De familiën **TALLEMAN** en **VANDEN ABEELE** bedanken U voor de
blijken van deelname, hun betoond bij het afsterven van

MIJNHEER

Frans VAN DEN ABEELE

Uitg. J. Eeckhout, St-Maria-Oudenhove.