



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Gabriëlle

VANDENABEELE

weduwe van de Heer
Prosper PREMEREUR

geboren te Gent op 20 april 1912
en overleden te Otegem
op 30 januari 2007.

Lid van Okra.

*De familie dankt u voor uw gebed
en medeleven.*

Dag ma,

Wij zijn toch nog acht jaren van ons leven samen geweest. We vonden het toch gezellig samen. We zagen ook dat al uw vrienden en geburen altijd welkom waren. De lekkere koffie was klaar en ieder had zijn druppeltje staan naar hun smaak, er werd eens goed gelachen. Aan tafel, en je vond het leven goed en lekker. Ma, ze zullen je allemaal herinneren als een gulle goede vrouw. En moest je nog kunnen zeggen, we weten het, dan zou je zeggen: *"Dank je geburen en dank je vrienden allemaal. Voor de goede en slechte tijden. Jullie stonden altijd klaar voor mij. Dank U van harte. Gaby"*

