

Wees mijn lot indachtig, want zoals het heden met mij was, zo kan het morgen U bekomen. Eccl. 38



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Georges Van den Abeele

Echtgenoot van Mevrouw

IRMA STOCKMAN

geboren te Schorisse, de 14 januari 1894 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen de 6 juni 1962 gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

O groot geheim van de dood, hoe wel leert gij ons kennen wat wij in deze wereld zijn. Niets is bestendig op de aarde : heden is de mens en morgen komt hij niet te voorschijn.

Deze overledene vader was eenvoudig en rechtschapen, een voorbeeld van werkzaamheid en godienstigheid, daarom wordt zijn afsterven beweend, niet alleen door zijn duurzame echtgenote en kinderen, maar ook van allen die hem gekend hebben.

Het sacrifice dat gij van ons vraagt, o Heer, is zwaar en pijnlijk. Wij buigen het hoofd met onderwerping en zeggen : « Vader, dat niet onze wil, maar de Uwe geschiede ».

Hebt dank, mijn teergeliefde echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familieleden en bloedverwanten, voor de goede zorgen mij dag en nacht bewezen. Uw hulp en bijstand hebben voor mij een balsem geweest. Moge Onze Lieve Heer er U honderdvoudig om lonen. En gedenkt mij steeds in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U.

De families

**VAN DEN ABEELE,
STOCKMAN,
VAN DEN HEULE,
BAUWENS,**

*zeer gevoelig voor de bliken
van deelneming hen betoond
bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U

Dr. Bruylandt. Lessense straat. Geraardsbergen