

" Wanneer ik gehoorzaam, woont de kracht van de Verrijzenis, die in Gods hart leeft, ook in mij en doet mij de dood overstijgen".



Tot vroom en dankbaar aandenken aan

ZUSTER MARCELLINE

Justine Van Den Abeele

Zij werd geboren te Kerksken op 28 december 1897

Zij sprak haar geloften uit op 10 oktober 1920 in de Kongregatie van de H. Vincentius a Paulo te Deftinge.

Zij ging ons voor naar de eeuwige vreugde te Deftinge op 3 december 1985.

Afscheid nemen van een medezuster is met hart en geest stilstaan bij de hoogtepunten van vreugde en lijden in het religieuze leven.

Zo 'n afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat waarde heeft, vooral het eenvoudige apostolaat van iedere dag, een waarde die niet devalueert. Tot teken van afscheid de zorg en de taak overnemen van een medezuster, dat is eeuwige dank en trouwe genegenheid tot het weerzien in de hemel.

Gelovig en vertrouwwol neemt de religieuze

kommunauteit te Deftinge, samen met heel de Kongregatie en haar familieleden, afscheid van Zuster Marcelline. Gelovig als zij was, gesterkt door de dagelijkse eucharistieviering en het gemeenschappelijk gebed, was ze een steun voor haar medezusters en een stil voorbeeld voor haar omgeving. Haar genegenheid en zorg ging vooral naar haar zieke medezusters.

Diep dankbaar was ze ook om de jarenlange band van vriendschap en meelevens van en met haar familie.

Om dit eenvoudig en lang kloosterleven, trouwe weergave van een schoon geloof, danken we de Heer en bidden: " Heer, geef dat wij allen, die met haar verbonden mochten leven in gebed, werk en lijden, nu ook, ondanks haar heengaan, met elkaar verbonden mogen blijven in dienst van onze dagelijkse gemeenschap".

H. Vincentius, grote vriend van de vele armen, sterk en bemoedigend ons, om van onze roeping een trouwe getuigenis te kunnen maken van ons oprecht geloof.

Eerwaarde Heer Marchand,
algemeen directeur

De algemene overste en
de zusters van Deftinge

De families Van Den Abeele en Gees
danken voor uw gebed en uw blijken van medeleven.