

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde  
schenke aan Mevrouw

## Maria Van Den Abeele

Weduwe van de heer

**Charles Odevaert**

geboren te Schorisse de 4 oktober 1902  
en godvruchtig overleden te Ronse  
de 5 februari 1970.

—  
Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

—  
Het schoonste wat God ons geven kan, is een  
« Moeder. »

We danken u Heer, voor haar werk, haar zor-  
gen, haar gebeden en vooral de goede opvoeding  
die we van haar ontvingen.

God schonk haar een lang leven, vol moed, op-  
offering en dienstbetoon.

Gelaten verdroef ze de moeilijkheden van haar  
ouderdom; steeds bezorgd voor het welzijn van  
de anderen. « Leven voor anderen » was de leuze  
van haar leven.

Beste Kinderen, Kleinkinderen en Familiedien-  
sten, bidt voor mij dat ik eindelijk moge rusten in het  
« Vaderhuis » waar een plaats is bereid voor allen  
die God liefhebben.

—  
Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Heer en Mevrouw André ODEVAERT-ROUSSEAU en kinderen;  
Heer en Mevrouw Octaaf MARTENS-ODEVAERT en kinderen;  
Heer en Mevrouw Hermès ODEVAERT-COLLET en dochtertje;  
De familie VANDEN ABBELE-VAN DEN HEULE;  
De familie ODEVAERT-CARRYN;

danken innig om Uw blijken  
van sympathie en deelneming.

Druk Portois Schorisse